



Filosofenfontein

Visie

Filosofenfontein is een Dominicaans geïnspireerde, open en gastvrije gemeenschap van zoekende en geëngageerde mensen.

De zondagsliturgie

Onze wekelijkse eucharistieviering op zondagochtend om 10.30 uur is onze allereerste krachtbron. Door biddend te antwoorden op Gods aanbod, door onder het Woord te gaan staan, door het breken en delen van brood en wijn, laten we ons volstromen met levensadem. Vanuit de Bijbelse traditie, de bewogenheid om het lot van de wereld en van de aarde, de mystiek en een spiritualiteit die groeit van onderuit **vieren we op een eigentijdse wijze liturgie**. Een zestiental leden van de gemeenschap zijn voorganger in tandem met pater Marcel Braekers.

De liturgiegroep

Deze groep heeft twee taken: reflecteren over de eigenheid van liturgie via lectuur en via de input van 'good practices' én de praktische vertaling daarvan naar onze kapelvieringen in woord, muziek, beeld, stilte, rituelen ... met een evenwicht tussen gebed, gemeenschapsgevoel, reflectie, esthetisch beleven ...

Het koor

Het koor stimuleert de samenzang in de vieringen. Er wordt geput uit een rijk repertoire aan liederen met eigen geschreven teksten en op muziek gezet door leden van onze kapelgemeenschap en daarnaast ook liederen buiten de eigen kring. Dit alles wordt begeleid door een recent vernieuwd orgel.

De wereldgroep en Amnesty International

Deze groepen verhogen onze betrokkenheid op wat buiten Filosofenfontein gebeurt. We sluiten ons aan bij campagnes tegen armoede en ontmenselijking bij ons en elders en doen inspanningen om via vorming en actie een rechtvaardiger samenleving dichterbij te brengen.

Het leerhuis en de meditatiegroep

Deze samenkomsten bieden ons kansen tot verdere verdieping van onze geloofsbeleving en onze spiritualiteit.

Het avondprogramma

Dit programma exploreert een brede waaier aan domeinen als mogelijke vindplaatsen van spiritualiteit: schoonheid, mystiek, de concrete maatschappelijke realiteit, ethiek, ons lichaam als bron van wijsheid ...

Het zijn 'fonteinen voor zoekende mensen'. Experten belichten deze thema's waarbij nadien de mogelijkheid geboden wordt tot vragen en discussie.

Programma

Stephan van Erp

'Leven vanuit het mysterie van de werkelijkheid.'

De luisterende spiritualiteit van Rowan Williams'

Hendrik Van Moorter

'Spiritualiteit en ouder worden'

Frans Maas

'Sint Jan van het Kruis als mysticus voor vandaag?'

Kris Gelaude

'De stille kracht van poëzie'

muzikaal opgeluisterd door de violiste Katrijn Minten

Luk Vanlanduyt

'Jongvolwassenen en levensbeschouwing'

Peter Schmidt (2 sessies)

'De Bijbel ontdekken'

Bernard De Cock

'Ein Deutsches Requiem'

De juiste data van de lezingen zijn te raadplegen op de website.

Naast deze groepen zijn er nog andere werkgroepen actief. Meer info daarover en over onze activiteiten is te vinden op de website van Filosofenfontein:

www.filosofenfontein.be



Filosofenfontein
Waversebaan 352

3001 Heverlee

Tekst:Lut Saelens, eindredactie:Jacqueline De bruyne

Space for Grace-project

Filosofenfontein Heverlee
op nieuwe wegen



Met het Space for Grace-project willen we nieuwe bronnen en vormen van geloofsbeleving aanboren en zo groeien naar een nieuwe visie op kerk-zijn.

We exploreren hoe we een vitale en geëngageerde kerk kunnen zijn middenin een gesecculariseerde samenleving.

Inhoudelijk ligt onze focus op verkondiging in de breedste zin, in het spoor van Dominicus, en op het verdiepen en verbreden van bestaande initiatieven, zowel naar binnen toe in de gemeenschap als naar buiten toe.

Dit vertaalt zich in 6 projecten:

Actualiteitscafé

Wij willen in dialoog gaan met gelovigen en andersdenkenden over de grote uitdagingen van deze tijd en die toetsen aan christelijke grondwaarden op een manier die mensen kan aanspreken: migratie en vluchtelingen, klimaat, duurzaamheid, zorg voor ouderen, euthanasie, vermogensbelasting ...

Vanuit goed uitgediepte en toegelichte informatie wisselen we van gedachten met de aanwezigen. Die samenkomsten gaan door in het Wereldcafé in Leuven. Het programma is te vinden op onze website.

Agora

Tijdens de agorabijeenkomsten diepen we verder in onderling gesprek de thema's uit die aan bod komen in de zondagsvieringen en in ons avondprogramma.

Ook onze website zal in de toekomst een aparte ruimte bieden voor uitwisseling omtrent spiritualiteit, geloof en maatschappelijke problemen.

Huis-, tuin- en wandelkerken

Huis-, tuin- en wandelkerken zijn een nieuwe vorm van kerk-zijn, in de geest van de eerste christenen.

We komen in kleine groepen maandelijks bijeen. Een gastheer/-vrouw die het groepje thuis of in de tuin ontvangt, zoekt een geschikte (bijbel) tekst of thema waarbij iedereen een inbreng kan hebben: een reactie of commentaar op de tekst, een gebed, een lied, muziek, een gedicht, een ritueel ... We vieren het leven met zijn zegeningen en uitdagingen door het samen delen van brood en wijn.

Streaming van de zondagsvieringen en andere activiteiten

We willen de mogelijkheden om als gemeenschap digitaal samen te komen verder uitbouwen door de nodige infrastructuur te installeren om vieringen en activiteiten via het internet te kunnen organiseren.

Zo kan wie niet in de kapel geraakt of liever wat afstand houdt, vanuit de eigen omgeving deelnemen.

Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving

Filosofenfontein is ook een plaats om te genieten: van de natuur, van muziek, van de artistieke talenten en kunst/kennis van bezoekers. Het gaat niet om kunst en cultuur als consumptie of recreatie-activiteit, maar om een diversiteit van ingangen voor spiritualiteit: muziekavonden, zangstonden, vrije podia, film, lees-clubs, tentoonstellingen ...

We willen komen tot een actieve beleving van cultuur, met mensen uit de gemeenschap en andere geïnteresseerden, een beleving die ook onze onderlinge verbondenheid kan versterken.

Onze website

Onze website wordt nu al door meer dan 800 bezoekers per week bezocht. We willen ze vernieuwen zodat ze toegankelijker en aantrekkelijker wordt.

Zo willen we de weg openen naar een ruimere bekendheid en naar nieuwe doelgroepen.

Aanpassingen zijn ook nodig om andere nieuwe initiatieven te ondersteunen. Daarnaast willen we ook onderzoeken of andere sociale media kunnen bijdragen aan onze communicatie, activiteiten en verbondenheid.

Meer info

www.filosofenfontein.be

www.spaceforgrace.be